

Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven

Clubblad

**Vijfde jaargang
September 2011 no: 3**



Van het bestuur:

Beste tuin vrienden en vriendinnen,

Als ik dit schrijf is het buiten regenachtig en na een warm voorseizoen hebben we op dit moment geen last van de droogte.

Het is extreem hoe het weer zich gedraagt. We hebben dit jaar een zeer warm begin gehad, met nu een periode van regen en voor de tijd van het jaar nu lage temperaturen. Iedereen heeft lekker getuind, is nog volop bezig en onze noeste arbeid heeft ons als tuinders geen windeieren gelegd.

Op dit moment zijn alle tuinen verhuurd en is er nog steeds een groeiende belangstelling voor tuinieren, op de wachtlijst staan op dit moment 11 nieuwe kandidaten voor een tuin.

Wij willen dat het tuincomplex er verzorgd uit blijft zien en niet wordt verwaarloosd.

Als je zo eens langs de tuinen loopt of fietst valt het op dat er bij verschillende tuinders aan het onderhoud van de zijpaden het een en ander schort.

Zelfs verschillende tuinen zijn bedekt met onkruid, wij willen U wijzen op het Tuinreglement, artikel 3.

Onderhoud , Paden (hoofd- en zijpaden)

1. De hoofd- en zijpaden grenzend aan de door de leden gehuurde kavels, dienen gedurende het hele jaar door te worden onderhouden.
2. Het onderhoud bestaat uit het recht houden van de pad randen, zodat er een gestrekte lijn ontstaat, alsmede het verwijderen van plantengroei, onkruid.

Ook overhangende takken aan de paden dienen gesnoeid te worden.

Zo hoort het dus niet!



Maak hier gebruik van:

Ik denk dat voor elk beroep of hobby het zelfde geld.....luisteren, kijken en lezen
..... Een ieder zal het op zijn manier doen, maar zoals ooit een beroemde
3 sterrenkok zei: **“het kost niets meer om het gelijk goed te doen”**.

Op onze volkstuinen zijn zoveel mensen die de kennis en wijsheid hebben dat je
daar altijd je voordeel mee kan doen.

Wat natuurlijk niet weglaat dat je altijd iets nieuw kan proberen,

Dumping bij de Polderhof:

Op j.l. 28 juni 2011 om 18.00 zijn er bij de Polderhof straattegels gedumpt, maar
door de oplettenheid van een van onze leden is het kenteken van de auto
opgenomen. De voorzitter heeft bij de politie aangifte gedaan voor het dumpen
van deze tegels. De politie is gaan kijken bij de Polderhof en heeft foto's gemaakt.

Onze dank gaat naar het betreffende lid voor haar/zijn oplettendheid.

Op een gegeven moment waren de tegels weer weggehaald.



In memoriam: Piet Drinkwaard

Op zondag 17 juli zijn wij op de hoogte gebracht van het overlijden van Piet Drinkwaard.

De stukjes “In memoriam” geschreven door Dirk en Arjen Boekhorst vindt u verderop en waar het bestuur zich graag bij aansluit.

*Schoonmaak
is topsport!*



Schoonmaken Polderhof

Op j.l. 6 augustus zijn we druk in de weer geweest met het schoonmaken van de buitenkant van de Polderhof, tevens zijn de dakgoten schoongeveegd.

De schoonmaakploeg bestond uit de leden Gijs Knevel en Menno Dubbeld.

Wij bedanken hierbij de heren voor hun geweldige inzet, de buitenkant kan weer gezien worden.

Ook bedanken we Frans Hulsbergen voor het beschikbaar stellen van een hogedrukspuit.

Aardbeienuitgifte:

Op j.l. 6 augustus zijn de aardbeienplanten uitgedeeld aan de leden die ze besteld hadden. En nu maar hopen dat ze veel vruchten mogen geven.



Buitenkraan bij de Polderhof



Het is al een paar keer voorgekomen dat bij controle de buitenkraan achter de Polderhof niet goed afgesloten was.

Wij verzoeken dringend degene die van deze kraan gebruik maakt op te letten dat de kraan goed afgesloten is.

Want een paar dagen waterverspilling kost kapitalen.

Zo nodig gaan het bestuur over tot het afsluiten van deze buitenkraan.

Website:

Heeft u hem al gezien??

Onze vereniging is vanaf juni 2011 actief op de digitale snelweg.

Op deze site staan diversen zaken over onze vereniging en wij houden u op de hoogte van zaken die wij snel bekend willen maken.

U kunt ons vinden op www.volkstuinbodegraven.nl

Dag van het platteland:

Op 3 september waren we weer vertegenwoordigd als Tuinvereniging op de Dag van het Platteland bij Welkoop

Dit jaar was de kraam bemand door de familie Hulsbergen.

Najaarsmarkt:

Door omstandigheden staan we als tuinvereniging dit jaar op a.s. zaterdag 10 september niet op de najaarsmarkt. Wij hopen volgend jaar weer present te zijn.

Is uw sloot *al op orde?*

De zomer is bijna voorbij, de herfst en winter staan weer voor de deur. Na de zomer zou je bijna vergeten dat wij in een nat kikkerland wonen.

Om problemen met de afvoer van water te voorkomen moeten de sloten worden onderhouden, door de overmatige plantengroei te verwijderen. Een verantwoordelijkheid die ligt bij de huurders van de aangrenzende tuinkavels

Het is nog wel geen tijd voor de jaarlijkse schouw, 15 oktober, maar wij willen u als vast wijzen op uw verantwoordelijkheid, en verwijzen u naar ons Tuinreglement Artikel 3, onderhoud sloten.



Parkeren locatie Oost:

Het komt de laatste tijd steeds meer voor dat er leden zijn die met de auto komen en precies voor de ingang naar de volkstuinen hun auto parkeren.

Wij doen een dringend verzoek om de ingang vrij te houden. Er moet een vrije doorgang zijn naar het tuincomplex.



Inbraak op West:

In de nacht van vrijdag 12 augustus en zaterdag 13 augustus is er ingebroken in de schuur van Jan Groenendijk. Hij miste alleen een hamer, maar toch is hiervan aangifte gedaan bij de politie. Eerder schijnt er ook ingebroken te zijn bij mevrouw v.d. Weiden ook op West. Ook van deze inbraak is alsnog aangifte gedaan bij de politie. Wij raden u aan om ten allen tijden bij inbraak of inbraak pogingen aangifte te doen bij de politie, en/of te melden bij de tuincommissarissen.

Mocht u hulp hierbij nodig hebben, zeg het ons en wij helpen u bij het doen van de aangifte bij de politie.



Fotowedstrijd:

Onderstaand bericht hebben wij ontvangen en als u wilt kan u daaraan deelnemen



PERSBERICHT

Blij met uw volkstuin? Maak een foto van Mijn volkstuin(huis)! In Zuid-Holland zijn naar schatting ruim tweehonderd volkstuincomplexen. De oudste stammen uit het begin van de vorige eeuw, toen veel gemeenten stukjes grond beschikbaar stelden om mensen zelf groenten te kunnen laten verbouwen. Sindsdien is er een hele ‘volkstuin-cultuur’ tot ontwikkeling gekomen. Daarbij gaat het al lang niet meer alleen om het verbouwen van groente. In veel volkstuinen is recreatie op de eerste plaats gekomen. Veel volkstuinbezitters ervaren hun ‘tuinthuis’ als een ‘groene oase’ waar het goed toeven is.

Volkstuinen: cultureel erfgoed

Volkstuinen hebben in de loop van de tijd belangrijke bijdragen geleverd aan zowel besef van ‘natuur in de stad’ als belangstelling voor ‘ecologisch tuinieren’ en ‘rust-recreatie’. Door hun historische karakter en hun blijvende waarde voor natuurbewustzijn zijn volkstuinen als cultuurhistorisch fenomenen te beschouwen.

‘Volkstuinen in Zuid-Holland’ Om de waarde en het belang ervan te onderstrepen wil het Erfgoedhuis Zuid-Holland volkstuinen onder de aandacht brengen. Daarbij gaat het niet alleen om de historische achtergrond van tuinen, maar ook in de actuele mogelijkheden met betrekking tot tuinieren, recreatie, natuurbeleving en educatie. Eén van de onderdelen van het ‘volkstuinenproject’ is het in kaart brengen van de diverse volkstuincomplexen in ZH.

Fotowedstrijd: 'Mijn volkstuin(huis)'.

Ook is het de bedoeling om de actualiteit in en om de volkstuinen zichtbaar te maken. Om die reden is een fotowedstrijd uitgeschreven met als thema Mijn volkstuin(huis). Eigenaren van een volkstuin worden hierbij van harte uitgenodigd om zichzelf in hun tuin, kas of volkstuinhuisje te portretteren. Een korte tekst met toelichting hoort hierbij.

Doe mee!

Bent u actief op een volkstuin in Zuid-Holland of heeft u volkstuinierende familie of vrienden, en wilt u meedoen? Dan ontvangen wij graag uw foto's. U kunt uw bijdrage voor 1 oktober 2011 mailen naar Erfgoedhuis Zuid-Holland, Ellen Steendam: steendam@erfgoedhuis-zh.nl. Voor meer informatie en voorwaarden zie www.erfgoedhuis-zh.nl

Een deskundige jury kiest de winnende foto. De winnaar ontvangt een weekendarrangement voor twee personen in Zuid-Holland. Tevens worden de mooiste foto's in 2012 tentoongesteld.

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland helpt erfgoed in Zuid-Holland behouden, benutten en beleven.

Noot voor de redactie:

Neem voor meer informatie contact op met Ellen Steendam, consulent Erfgoedhuis Zuid-Holland, T 015 -215 43 50 of E steendam@erfgoedhuis-zh.nl

Tenslotte nog een probleem wat veel voorkomt:

Ziektes bij Uien

Veel tuinders hebben wel een stukje grond waarop uien geteeld worden. Als alles goed gaat is dit een gewas waarvan de teelt veel voldoening geeft. Helaas ook uien kunnen last krijgen van ziekten en plagen. Momenteel komt er veel valse meeldauw in de uien voor. Ook zijn er verschillende schimmels waargenomen in het gewas.

De vraag is uiteraard hoe kan ik de verschillende ziektes en plagen constateren. Hieronder een korte beschrijving van een paar op ons complex geconstateerde schimmels.

Valse meeldauw

Valse meeldauw ontstaat bij temperaturen tot 22 graden bij vochtig weer. Het is te herkennen

aan licht geelgroene ovale vlekken waarop later grijze schimmels komen. De aangetaste uien verwijderen en van de tuin verwijderen. Dus niet op de composthoop gooien. De schimmelsporen blijven vele jaren in de grond aanwezig. Dus is in dit geval een ruime vruchtwisseling aan te raden.

Witrot

Witrot is een ernstige bodemschimmel. De schimmel is terug te vinden aan de wortelkrans van de ui. Het groeit na enige tijd door naar boven langs de wand van de ui. Mocht u deze schimmel hebben dan is het perceel voor vele jaren ongeschikt voor uienteelt.

Fusarium

Is te zien als de plant gaat verwelken en gemakkelijk uit de grond kan worden getrokken. Deze schimmel komt tot ontwikkeling bij een temperatuur van 20 graden of meer. In de aangetaste bollen is er moeilijk wat aan te doen. Als u de uien bewaart zet de aantasting zich voort en de hele oogst kan op deze manier verloren gaan.

Als laatste wil ik nog opmerken dat aangetaste planten nooit op de compost dienen te komen maar altijd afgevoerd moeten van het complex. Zelfs als deze planten in de open lucht worden neergegoid is het mogelijk dat de sporen e.d. verspreid worden naar andere tuinen. Dit is iets wat u niet van een ander wilt krijgen dus omgekeerd geldt dit natuurlijk ook.

Met vriendelijke groeten,

Piet van Kooten.

Stukjes schrijven?!

Beste tuin vrienden wat wij van de redactie kunnen, kan iedereen.

!! Verzin, bedenk, schrijf, typ

en verzend uw stuk

per mail, op een stick of een schijfje!!

Als iemand wat te vertellen heeft, geef het door,

wij zetten het in het krantje.

!We horen van jullie!

Anneke en Matthijs

Ingezonden door Frans Hulsbergen:

Afgelopen zaterdag, 3 september was de ‘Dag van het Platteland’

De vereniging heeft zich ook dit jaar weer gepresenteerd d.m.v. en stand. Deze werd ingericht, bemand en afgebroken door mijn vrouw Janette en ikzelf (zie onderstaande foto). Onze stand stond parallel aan het hoofdpad tegenover de kamerplanten. Dit betekende dat alle klanten en bezoekers toch langs onze stand liepen. Ook het kaasmuseum had een stand ingericht evenals de door Welkoop ingerichte stands waar kinderen muffins konden versieren en waar snuisterijen werden verkocht.



Ik moet zeggen dat het erg warm was, zo de hele dag in de kas bij een buitentemperatuur van zo'n 28 °C. Door ons “rustig” te houden was het wel uit te houden. We konden gratis koffie en thee tappen en Janette heeft mijn inwendige mens goed verzorgd. De aandacht van de mensen viel aanvankelijk wat tegen wat niet verwonderlijk was omdat het weer zeer mooi was. ‘s-Middags werd het beduidend drukker en ik ben er van overtuigd dat er zeker weer mensen zijn die zich inschrijven om bij onze vereniging te gaan tuinen. Wel heb ik hen duidelijk gemaakt dat er op dit moment een wachtlijst is van zo'n twaalf personen. Al met al hebben wij een gezellige dag gehad en hebben er een goed gevoel over.

In memoriam

Piet Drinkwaard

Ik heb Piet zo'n 40 jaar gekend. Eerst tuisden wij gedurende drie jaar samen bij Boer Spruit, het stuk grond wat nu van mevrouw Kool is. Toen onze Volkstuinvereniging opgericht werd zijn wij lid geworden en verhuisd naar het huidige terrein "West", nu zo'n zeventiendertig jaar geleden. Hij heeft altijd getuind op hetzelfde perceel en deed dat met veel plezier. Hij was een gezien lid en iedereen mocht hem graag. Hij heeft zich ook erg ingezet bij de start van onze vereniging en daadwerkelijk zijn steentje bijgedragen. Er deden zich in die begin tijd diverse startproblemen bij onze vereniging voor en Piet was in staat die te helpen oplossen. Piet heeft altijd zijn beste beentje voorgezet bij de start van onze club.

Als er verder problemen waren, Piet stond altijd klaar om medetuiniers te helpen met raad en daad! Je kon altijd bij hem aankloppen. Het was een man waar je van op aan kon. Je wist precies wat je aan hem had omdat hij er geen doekjes om woad wat hij vond. Zijn tuin stond er altijd heel goed en overzichtelijk bij, nergens een vuiltje te bekennen. Het was een tuinder in hart en nieren en tuinen dat kon hij als geen ander. Ondanks het feit dat zijn gezondheid het hem niet toeliet dat hij alles kon doen kwam hij toch een paar keer per week op de tuin.

Zijn zoon en dochter hebben hem veel geholpen zodat alles er mooi uit bleef zien en hij op die manier veel plezier aan het tuinen beleefde. Piet was een fijne vent, altijd opgewekt en een grote knul als verwelkoming naar anderen als hij op de tuin kwam. Hij was best wel aanwezig! Met zijn zoon heb ik een goede tuisrelatie en het is prettig te ervaren dat hij doorgaat op het perceel van Piet.

Ik denk nog veel aan hem en als ik langs zijn tuin kom is hij in mijn gedachten.

Ik wens alle familieleden veel sterkte toe en hoop de familie nog vaak te ontmoeten.

Dirk Boekhorst

In Memoriam

Piet Drinkwaard

Zondag 17 juli werd ik door Herman Drinkwaard op de hoogte gebracht van het onverwachte overlijden van zijn vader Piet.

Zins de verhuizing naar bodegraven (hij was brugwachter op de brug in het dorp) heeft hij een tuin gehad eerst op het stuk wat nu van Boer Kool is maar via Wim Nap (oud lid) is hij bij ons gekomen.

Piet was vanaf het begin lid van onze vereniging en was een gepassioneerde tuinder. Zijn tuin zag er altijd netjes en verzorgd uit .

Maar zijn slechte gezondheid was de oorzaak dat hij steun nodig had van zijn kinderen bij het tuinen. Vooral van zijn zoon Herman, die de tuin net als zijn vader picobello verzorgt.

Hij gaat dan ook door op de tuin van zijn vader, en wordt daar bij gesteund door zijn zus en zwager.

Wij leven mee met het grote verlies dat zij hebben geleden en wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur

Arjen Boekhorst

Ingezonden door Anrieta Gilijamse-Boekhorst

Moestuinrecepten

In dit stukje wil ik weer moestuinrecepten geven die je leuk en makkelijk zelf kunt maken

Spitskool met appel en komijn

1 spitskool
2 appels
2 eetlepels roomboter
1 eetlepel komijnzaad
zout en peper

Snijd de spitskool in brede repen, schil de appels, verwijder het klokhuis en snij in stukjes

Verhit in een ruime koekenpan de boter en bak de spitskool 5 min.
Roer de appels en komijn erdoor, breng op smaak met zout en peper.

Stoof de groente op laag vuur in 20 min. gaar.

Eet het met varkensvlees of gevogelte.

Andijvie

We eten meestal stampot of gekookte andijvie hierbij 2 andere recepten. 1 recept van hartige taart en het andere in de oven gesmoorde krop andijvie.

Taart met andijvie

1 x korstdeeg of bladerdeeg
1 sjalotje, gesnipperd
2 el olie
250 gr. andijvie (kan ook met snijbiet of spinazie)
1 ei
100 gr volle yoghurt
handje pittige kaas (blauwe kaas of een andere kaas na smaak)
2 el groene kruiden (peterselie, bieslook, enz.)
wat rozijnen
peper en zout

Bekleed een taartvorm met deeg en bak deze eerst blind (leg bakpapier over de beklede taartvorm en leg hier gedroogde peulvruchten) 10 min. bakken op 175 gr.

Bak het sjalotje glazig in de olie.
Voeg de grofgesneden bladgroenten toe en bak die even mee.
Klop het ei los en meng dat met de yoghurt en de kaas, doe de groenten en de verse kruiden, rozijnen.
op smaak maken met zout en peper

Vul de taart met het mengsel. Bak in ongeveer 20 min. tot de vulling net gestold is.

Pittige andijvie

2 kroppen andijvie
8 eetl. Olijfilie
3 eetl rode- wijnazijn
1 theelepel cayennepeper
4 teentjes knoflook
zout

Oven voorverwarmen op 200 gr.

Was de kroppen andijvie.

kook de hele andijviekroppen een voor een in een grote pan, 5 min.

Uitlekken in een vergiet.

Snijd de onderkanten van de andijvie af en snijd over de lengte doormidden.

Leg de andijvie in de ovenschaal en voeg olie, azijn, cayennepeper toe. Pers knoflook erboven uit en voeg zout toe

Voeg eetlepel water toe en schep alles om.

Even proeven of die goed van smaak is. Aluminiumfolie er over en zet het in de oven, ongeveer 1,5 uur.

Dit was het weer eetsmakelijk! Anrieta

Om zelf te maken

Rabarbergier; Laat een aantal bladeren inwater een aantal uren trekken en dit treksel gieten bij de stam van de planten.

Rabarberextract; Kook 1 kg rabarberbladen in 2 liter water laat dit een 20 minuten zachtjes doorkoken, +/- 5 gram groene zeep toe en dit goed zeven. Dit mengsel verdunnen , en over het gewas sproeien Goed tegen Koolvlieg , slakken en luizen.

Zeepspectrum; Om luis te bestrijden hebben we 1 liter water, 5 gram groene zeep en 5 ml spiritus nodig

Brandnetelgier; Brandnetels een week in water weken, dan wat groene zeep erbij, en zeven.

Slakken

Slakken houden van jonge plantjes.

Het alom bekende middel, graaf een paar bekertjes of potjes tot 1 centimeter onder de rand in de grond, en doe er wat bier in. (proef even of het wel lekkere bier is)

Een perfect middel. Kook 20 minuten 100 gram Alsem in 1 liter water, laat het nog een dag verder trekken, zeef het en sproei onverdund over het gewas. Goed tegen slakken maar ook

anderen insecten.

Als je meloen gaat eten snij deze over midden en lepel het vruchtvlees eruit, de halve schil kan gebruikt worden als val voor slakken ze zijn er gek op, je kunt ook sinasappels gebruiken, wel omgekeerd neerleggen.

De volgende dag kan je al kijken of je wat gevangen heb, geef deze aan vogels en eenden zijn er ook gek op.

Gebruik geen slakke korrels want deze zijn niet goed voor de natuur, als de vogels en anderen dieren giftige slakken weer eten heeft dat grote nadelige gevolgen.

Kook 1 kg rabarberbladen in 2 liter water laat dit een 20 minuten zachtjes doorkoken, +/- 5 gram groene zeep toe en dit goed zeven. Dit mengsel verdunnen , en over het gewas sproeien